

Christine och Reiner Hennig
Missionstjänst i provinsen Kanchanaburi
Thailand

Nyhetsbrev 05 – 11 2023

Kära vänner,

Tack för ert intresse, era böner och era gåvor. Sedan slutet av november förra året har vi haft ett sabbatsår, som vi ville använda för att fokusera mer på Gud och hans avsikter. Detta sabbatsår närmar sig nu sitt slut. Vi vill därför berätta för er om vad som har blivit viktigt för oss under detta år och vad vi har gjort under denna tid. Vi ger nu en rapport för hela året, så ni kommer att hitta en del av vår interimrapport från april förra året här.

Början på den kalla årstiden

Den här veckan inleddes den kalla årstiden, då temperaturen kan sjunka till 18 grader på nätterna. För de fattiga människorna här är det mycket kallt eftersom det inte finns någon uppvärmning i huset, ofta inga varma filtar och vanligtvis inga västar. På sena eftermiddagen har vi nu bara 26 grader. För oss tyskar är dessa sommartemperaturer naturligtvis mycket behagliga. Om vädret förblir normalt bör vi inte ha något mer regn under de närmaste månaderna.

Visa

Vi är mycket tacksamma för att Reiner fick sitt arbetstillstånd förlängt med ytterligare ett år för tre dagar sedan. Detta gjorde det möjligt för oss att ansöka om och få våra visum förlängda med ytterligare ett år igår. Vi tyckte att personalen på immigrationsmyndigheten var mycket hjälpsam.

Rapport om vårt sabbatsår

Slutet av november 2022 - Slutet av november 2023

Allmän information

Efter 13 års tjänst tillsammans som missionärer, varav 12 år med CTTM, kände vi att det var nödvändigt att ta ett sabbatsår, under vilket vi ville lägga vår tjänst för CTTM på is för att lyssna på Gud igen och låta Gud förbereda oss för nästa fas i vår tjänst. I samråd med CTTM:s ledning beslutade vi att inleda detta sabbatsår efter Reiners sjukhusvistelse i slutet av november 2022, eftersom Reiner fortfarande behövde en tid av vila efter sin sjukdom. Vi bestämde oss för att tillbringa detta sabbatsår i Thailand. Vi bodde mestadels på vår vackra egendom,

reste till två byar i vårt område och till vår provinshuvudstad för shopping och läkarbesök. Flera gånger drog vi oss tillbaka till ett grannskap med vänner, som vi kunde ordna själva i december och januari, för att vila där utan datorer och besök från byn och för att lyssna på Gud. I år, liksom tidigare, kunde vi fatta alla våra beslut i enighet inför Gud.

Christine berättar hur hon upplevde sitt sabbatsår:

Tillbedjan är mer än bara en livsstil

Ibland läser vi en text i Bibeln många gånger utan att den talar till oss. Sedan finns det en tid då just denna text plötsligt hoppar fram till oss, kanske gör oss oroliga och förändrar oss. Detta är vad som hände mig med orden: "Johannes 4:23 Men timmen kommer, och den har redan kommit, då de sanna tillbedjarna skall tillbe Fadern i ande och sanning, ty Fadern söker sådana tillbedjare." Om Gud fortfarande måste leta efter sådana tillbedjare, och verkligen letar efter dem, betyder det att inte många människor tillber Gud. Tillbedjan som livsstil var redan tydlig. Gud har ordet. Men att tillbe Gud med ord, med sånger, för vad HAN är, det var ganska magert i mitt liv och jag blev chockad. Och det måste ändras omedelbart.

Kapellbyggnaden eller Gud som utför mirakel

Strax därefter bestämde vi oss för att bygga ett tillbedjanskapell eftersom vi båda kände att det också var Herrens vilja. Det var ett stort trosprojekt för mig, eftersom vi inte hade pengar till det. Vi visste inte heller hur dyrt det skulle bli. (Allt betalas utan skulder.) Men så kom jag ihåg "Evangelische Marienschwesternschaft", de byggde en kyrka på sin egendom med ett startkapital på 30 tyska mark på den tiden. Reiner och jag var själva där en gång. Ett annat är "Adelshofens livscentrum", där jag var livsstudent. Även detta verk skapades ur tomma intet. Båda dessa verk finns kvar än idag. Och eftersom Gud fortfarande är densamma som han var då, blev jag uppmuntrad. Vi lever trots allt i en tid då vi behöver Guds mirakel. Kapellet är nästan färdigt och vi njuter av att tillbringa tid ensamma och tillsammans med Herren i det. Det har utmanat min tro mer, men min tillit till Herren har vuxit med det.

Ett annat skäl för att bygga ett kapell var att jag alltför ofta blev störd i mitt hus. Ibland stod folk mitt i sovrummet, andra stod i vardagsrummet utan att säga till och så ofta hade jag ingen lugn och ro. Jag blev avbruten dussintals gånger när jag arbetade på kontoret under en lång tid,..... Men utan tystnad och tankning med Herren är det inte möjligt att arbeta. Jag har det nu mycket bra i mitt kapellrum.

Insamling av medel

Detta arbete är omöjligt utan Herren och den Helige Andes vägledning! I omkring 8 år har jag samlat in donationer för att hjälpa de fattigaste människorna i Indien, Pakistan och Bangladesh. Denna tjänst har expanderat enormt över tiden, så att

jag kan prata om ett heltidsjobb. Detta ger mig en djup inblick i kultur, seder, familjeliv, social välfärd, utbildning och de olika religionerna, såsom hinduism, islam och olika former av kristendom. Vissa är lika, andra är mycket olika. Det är mycket intressant, men många saker är också mycket sorgliga och svåra att förstå. Under mitt sabbatsår var det omöjligt för mig att lägga detta arbete på is, så det fortsatte och fortsatte, även om det ofta inte var lika intensivt.

Rådgivningssamtal och själavård

Men det handlar inte bara om att samla in donationer och skicka dem vidare. Jag har ständig, ofta daglig, kontakt med våra kontaktpersoner där, som jag alla känner personligen utom en. Jag hör och läser om deras problem och svårigheter, men också om en del av deras glädjeämnen. Ofta handlar det också om rådgivningssamtal som tjänar till att bryta ny mark lokalt, leda människor till självständighet och inte alltid handlar om att skicka donationer. Att hjälpa människor att hjälpa sig själva är ett återkommande tema och det kostar inte mycket att ge nytt hopp och nya framtidsutsikter med ett startkapital på 150 eller 200 euro. I vissa fall tackar jag också nej till hjälp när jag inser att det fortfarande finns potential som borde utnyttjas först. Sådana diskussioner pågår ofta till långt in på natten.

Men kontakten med enskilda givare är minst lika viktig för mig. Även om de inte längre kan donera. Varför ska man då bryta kontakten? Det finns ingen grund!

Behovet ökar över hela världen

Inte under något av de föregående åren har det kommit in så många berättigade förfrågningar om hjälp som i år. En anledning är de många änkorna - fler än under tidigare år - vissa mycket unga med 3 eller fler barn. För andra dog männen under graviditeten. Hur mycket elände, hur många problem finns det inte för kvinnorna, men också för barnen! Räkningar kan inte längre betalas, barnen måste lämna skolan eftersom de månatliga skolavgifterna inte längre kan betalas, och det finns inte tillräckligt att äta. Änkor gifter sig inte i Indien, Pakistan och Bangladesh, det är regeln.

Förföljelse av kristna

En annan var den 16 augusti 2023, då en muslimsk mobb i Jaranwala, Pakistan, satte eld på 26 kyrkor och gjorde 500 kristna hem obebodliga. De flesta familjer har förlorat absolut allt och måste börja om från början. Detta är endast möjligt med hjälp utifrån. Och vi hjälper fortfarande till så gott vi kan. För närvarande försörjer jag en familj på 7 personer. Men det är en annan historia.

Att lida med Kristus

Paulus skrev till filippierna:

Kapitel 3:10 *"Jag vill inte känna något annat än Kristus, och jag vill i min egen kropp uppleva den mäktiga kraft som uppväckte honom från de döda. Jag vill lära mig vad det innebär att lida med honom och dö i honom."* Att lida med bröder och systrar i förföljelse har alltså ökat kraftigt. Det är Kristi kropp som har berörts och därför är det också Kristi lidande. Det är precis vad jag bad Herren om för länge

sedan. Lid, dö, res dig igen. Det är därför kapellet kallas Uppståndelsens kapell. Men lidandet är aldrig det sista, och kraften i uppståndelsen är omätligt stor –

Det finns inget kristet liv utan lidande. Ingenstans i Bibeln kan vi läsa att kristna inte längre behöver lida eftersom Kristus led. Lidandet har många olika ansikten. Att lida tillsammans med andra kristna, Kristi kropp, är ett av dem. Om du inte vill det kan du inte kalla dig kristen.

Sabbatåret förändrade mig.

En av effekterna av det senaste sabbatsåret har varit att jag har förstått Guds storhet och majestät mycket bättre och därför har min vördnad för honom, den levande Guden, också vuxit.

En annan sak som har nått mig mycket djupare inombords är att Jesus har gjort allt för oss, fortfarande gör allt för oss och kommer att fortsätta att göra allt för oss i framtiden. Det finns inget vi kan göra förutom att säga ja och vandra med honom till slutet. Några bibelställen kan förklara detta: Johannes 17:24 Johannes 14:2-3 Uppenbarelseboken 3:21 Romarbrevet 8:34 Hebreerbrevet 9:24

Ja, sabbatsåret förändrade mig, tack gode Gud! Det gav mig också en bredare syn på evigheten och gav mig glädjen att åka hem. Evigheten i den himmelska världen, att vara med Herren för evigt. Det bästa ska komma och fram till dess vill jag göra det jag ska göra och förmedla ett levande hopp.

Reiner berättar hur han upplevde sitt sabbatsår:

Det blev också en mycket stark drivkraft i mitt liv att tillbe Gud, ta honom på allvar och sätta honom främst och att lita mer på honom.

Webbplats

I april 2023 beslutade vi att själva ta över vår webbplats www.hennig-lumsum-online.de, som någon tidigare hade öppnat och finansierat åt oss. Jag är nu ansvarig för att underhålla denna webbplats. Det visade sig vara nödvändigt att omforma denna webbplats eftersom vissa saker inte längre fungerade i den tidigare versionen. Detta blev sedan en av mina viktigaste uppgifter under de följande månaderna.

Jag byggde en enkel webbplats som är så tydlig som möjligt. Den innehåller 3 huvuddelar:

- 1) **vi**: Här presenterar vi oss själva och vår vision, har årsrapporter om vårt arbete och alla informationsbrev som vi har skickat ut om oss själva och vårt arbete.
- 2) **Gud**: Hier findet sich Material über Gott, christliches Leben und christlichen Dienst. Hier bringen wir auch viele Lieder, die uns Gott geschenkt hat.
- 3) **Världen**: Detta är platsen för annat material som vi tycker är användbart.

Eftersom jag är fysiker och fysiklärare och utbildad historiker tar jag med material om vetenskap och historia hit.

Skriv artikel

Jag ser det som en viktig del av min tjänst att skriva små artiklar som är sakligt korrekta och så begripliga som möjligt, särskilt för enklare kristna och fattiga i tredje världen. Med dessa saker i åtanke undervisade jag i fysik i 15 år, och frukten av detta arbete är artiklarna i serien "Fysik förklarad på ett begripligt sätt", som publiceras i World-sektionen under "Naturvetenskap". Där hittar du också en artikel av mig om evolutionsteorin, där jag hävdar att denna teori är helt otillräcklig som en förklaring av världen. I avsnittet "Världen", under "Historia", publicerar jag artiklarna om "Den historiska synen på Bibeln", i vilka jag ger historiska skäl för det faktum att Jesu gudomlighet inte var en uppfinning av kristna teologer, utan att författarna till Nya testamentets skrifter var människor som var engagerade i sanningen och att deras skrifter därför måste betraktas som förstklassiga historiska källor. Dessa artiklar kommer successivt att publiceras på vår webbplats.

Översätt

Jag har också översatt denna webbplats till engelska, och andra språk planeras. För närvarande översätter jag också vårt nyhetsbrev till nederländska, svenska och italienska.

Vad mer blev tydligt för oss båda detta år?

1) Ta Gud på allvar

Vi lever i en situation där människor och deras välbefinnande och mål står i centrum. Gud är välkommen där han bidrar till vårt välbefinnande, men ord om Guds dom tas knappast på allvar. Vördnaden för den levande Guden, från vilken allt kommer, som upprätthåller allt som existerar, mot vilken allt löper och inför vilken alla måste svara som domare, har till stor del gått förlorad, även i de kristna samfund vi känner till. Vill vi att Gud skall välsigna våra planer, eller är vi verkligen beredda att erkänna Jesus som Herre och göra det som han verkligen vill att vi skall göra? Om det vi gör för Gud är viktigare för oss än Gud själv är det något som är fundamentalt fel. Hur många möjligheter har inte gått förlorade på grund av att kristna har varit ovilliga att svara på Guds ibland mycket tysta förfrågningar! Vi har ett akut behov av tider då vi är beredda att släppa allt och finnas där för Gud utan mål och mening. Denna betoning är nu mycket starkare i våra liv än tidigare.

2) Engagerad i sanningen

Jesus Kristus är sanningen. (Johannes 14:6). Gud erbjuder oss goda saker och är därmed redo att ge oss sin nåd och förnya våra liv. Det är därför han inte har något behov av att ljuga. Satan, å andra sidan, har i slutändan bara olycka, plåga, död och förstörelse att erbjuda. Det är därför han måste ljuga för att förföra människor. Det är också därför som de ideologier som inspirerats av honom, t.ex. marxismen, alltid använder lögnen där det verkar

användbart. Den moderna naturvetenskapen grundades av kristna som ville finna sanningen om naturen. Där vetenskapen inte längre vägleds av sanningen, utan görs till tjänare åt politiska eller ideologiska mål, där går den under. Människor som inte är beredda att möta sanningen om sig själva och den nuvarande situationen lever i illusioner som i slutändan leder till fördärv och död (Upp 21:8 och 22:15). Det är därför Gud hatar lögn, och det enda sättet att utvecklas i tro och kunskap och att fatta förnuftiga beslut är att möta sanningen. Det är vad vi vill.

3) Mottagna från Gud

Det har blivit tydligare för oss än tidigare att vi verkligen behöver Gud i våra liv. Vi inser mer och mer hur mycket vi är beroende av Gud i allt, att vi står inför honom med tomma händer och Gud fyller dem rikligt. I slutändan står vi inför Gud som värdelösa tjänare och måste i varje ögonblick ta emot vad vi ska göra genom den Helige Ande. Jesus Kristus har blivit oss till vishet, rättfärdighet, helgelse och förlösning (1 Kor 1:30), och Guds kärlek har blivit utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande som har givits oss. (Rom. 5, 5). Om vi av egen kraft försöker leva ut vad vi ska göra som kristna, skapar vi bara en ynkelig och otillräcklig kopia av vad Gud själv faktiskt vill göra genom oss. Detta liv med tomma händer inför Gud ger oss en stor inre frihet. Jämfört med förr har vi förlorat många rädsor. Inåt sett har vi aldrig haft det bättre i våra liv än vad vi har det nu.

4) Att lida med Kristus

Jesus Kristus, Guds Son, led för oss på korset för att frälsa oss från vår skuld, vår förbannelse och vår gamla natur. Hans offer är fullkomligt och tillräckligt, och vi behöver inte lägga något mer till det. Men de som låter sig räddas och förnyas genom Jesus Kristus blir en del av en stor organism. Han är alltså en medlem av Kristi kropp, och Jesus Kristus är dess huvud. Huvud och lemmar bildar tillsammans den enda organismen, Kristus (1 Kor 12:12). Jesus ville vara Kristus i all evighet tillsammans med denna sin kropp. Detta innebär att vi står i en organisk förbindelse med alla de andra medlemmarna i Kristi kropp. Det sägs att om en lem lider, lider alla med den. (1 Kor. 12:26)

5) Hat och förföljelse

När medlemmar av Kristi kropp förföljs, förolämpas, trakasseras och plågas, lider vi alla med dem. Jesus själv säger till sina lärjungar att de ska förvänta sig hat och förföljelse (Mt 10:16-28 och Joh 15:18-16:4). Vi har verkligen konfronterats med förföljelse under de senaste veckorna eftersom brodern till en av våra vänner pressades av radikala muslimer att bli muslim. När han vägrade misshandlades han så svårt att han inte längre kan arbeta och därför inte längre kan försörja sin familj. I staden Jaranwala förstörde en muslimsk mobb 26 kristna kyrkor och 500 kristna hem på en dag. Kristna, som vi har nära kontakter med, hjälper till på plats.

6) Deltagande i Guds smärta över att Hans nåd inte används

En djup smärta som vi blir mer och mer bekanta med är att dela Guds smärta över människor som inte använder sig av Guds nåd och hjälp, för vilken Gud har betalat mycket dyrt. Ingen människa skulle behöva hamna i Guds dom, ingen människa skulle behöva leva oälskad och ouppskattad, ingen människa skulle behöva leva i en hopplös situation, ingen människa skulle behöva klamra sig fast vid allt hon har och förtvivlat se på när allt i längden tas ifrån henne och i slutändan dö utan mening, utan hopp och utan tröst.

7) I vårt lidande för Kristi skull ger Gud oss det bästa.

Den allsmäktige Guden, som vet allt och har en överblick och älskar oss oändligt, tillåter lidande i våra liv (Apg 14:22) så att vi kan bli fria från falska band, bli mer lika Jesus Kristus och mer av Guds härlighet blir synlig och effektiv i våra liv. Alla saker fungerar tillsammans för att vara bra för dem som älskar Gud. (Romarbrevet 8:28)

8) Det eviga perspektivet

Det sägs till och med att ett tillfälligt litet mått av lidande ger ett mycket större mått av evig härlighet. (2Kor 4:17) Vår kallelse är att vara ett med Jesus, att vara nära hans hjärta, att vara som han är, att dela hans gudomliga natur och att sitta med honom på tronen. Alla jordiska mål är förgängliga, alla jordiska ägodelar måste vi en dag ge upp. Men här väntar oss en evig härlighet som aldrig kommer att förgångas. Nu är det nödvändigt att i tro se fram emot det som skall komma, som ännu inte är synligt, och att låta den helige Ande ge oss ett levande hopp om det. Men den dag kommer då vi skall lämna denna jordiska värld och se vad vi har trott. Det är därför vår fysiska död är höjdpunkten på vårt jordiska liv, som vi med stor glädje kan se fram emot.

9) Under mellantiden.

Och vi bör använda tiden fram till dess så bra som möjligt för att öva vår tillit till Gud, eftersom vi inte längre kan öva tillit när vi ser Gud i hans godhet och perfektion. Å andra sidan är det mycket meningsfullt att älska så mycket som vi kan nu, eftersom Gud är kärlek, och kärlek kommer därför att finnas kvar i all evighet.

Vad vi avser att göra

1) Möte med CTTM:s pastorer och missionärer 6-9 december 2023

Vid detta möte kommer CTTM:s ledning att ha två dagar på sig att prata med missionärerna och diskutera vad det kommande året innebär för oss missionärer och för oss båda i detalj. Det kommer att bli den officiella starten på vår tjänstgöring under CTTM efter vårt sabbatsår.

2) Nyårskampanj

Precis som tidigare år planerar Reiner att besöka alla myndigheter och

handlare som vi har kontakt med, tacka dem och önska dem ett gott nytt år samt ge dem en evangelisationsbroschyr som vi har skrivit.

3) Resa till Pakistan under 5 veckor i januari och början av februari

Vi förväntar oss varma möten, mycket elände, mycket hjälp från Gud, många predikningar och undervisningstjänster.

4) Resa till Bangladesh under 3 veckor i mars

Vi vill där träffa kristna som vi har en mycket varm relation till och som vi regelbundet stöder men ännu inte känner personligen.

5) Samla in och förmedla gåvor till fattiga och ibland förföljda kristna i Pakistan, Indien och Bangladesh

6) Skriva hjälpsamma texter

Detta kommer att bli mestadels Reiners huvuduppgift. Han vill sammanfatta vad varje kristen bör veta och leva så enkelt som möjligt för fattiga och inte särskilt välutbildade kristna. I synnerhet vill han ta reda på vad NT anser vara nödvändigt, men som vanligtvis ignoreras. Vad hjälper egentligen kristna som förföljs? Vilka svar kan vi ge på frågor om den kristna tron? Hur kan en hjälpsam predikan se ut för buddhistiska thailändare och pakistanska muslimer?

7) Att stå till Guds förfogande

Vi vill stå till Guds förfogande för allt han vill göra med oss och genom oss under det kommande året,

Advent och jul

Vi befinner oss nu i adventstiden, då kristendomen på ett särskilt sätt förbereder sig eller bör förbereda sig för Jesu ankomst som domare och härskare. Jesus kommer att framträda synligt för alla i denna värld och göra Satan och mörkret i denna värld maktlösa och sätta stopp för deras förstörelseprogram. Detta kommer att vara en oundviklig förskräckelse för alla som går sina egna vägar långt från Gud eller mot Gud, men en stor glädje för alla som älskar sanning och rättfärdighet, och hela skapelsen längtar så efter det. Gud själv blev människa (vi firar detta på julen) och betalade sedan det yttersta priset för att alla som tar emot hans gåva skall bli renade och födda på nytt av Gud, så att deras liv förvandlas mer och mer och därmed blir redo att invänta Jesu ankomst med stor glädje.

Vi önskar er Guds beskydd och välsignelse och en mycket god och uppfyllande advents- och jultid och hälsar er varmt från Lum Sum
Er

Christine och Reiner Hennig

Bilder från Lum Sum

Vårt nya tillbedjanskapell är nu nästan färdigt, förutom väggkorset på den fönsterlösa långväggen, som en vän till oss vill leverera, en upphängning för en skjutdörr och den utvändiga panelen. Detta kapell hjälper oss mycket att stå inför Gud och tillbe honom.

Kapellet består av det stora rummet på 5 x 7 meter, ett litet rum, som huvudsakligen används av Christine, och en intilliggande toalett som är tillgänglig för rullstolsburna.

Ägaren och hyresvärden till denna fastighet gick omedelbart med på att vi byggde kapellet när vi frågade henne, hon hade bara ett villkor: att vi inte skulle riva kapellet om vi sade upp hyreskontraktet.

I bön och i dialog med en erfaren byggmästare planerade vi själva denna byggnad. När vi sedan lämnade in vår byggansökan till den ansvariga statliga myndigheten visade det sig att det inte behövdes någon byggansökan för den här byggnaden. Därför kunde vi låta uppföra byggnaden i april.

Vi blev mycket förvånade över att lutningen på talarstolens tak skapade en förvånansvärt bra akustik i kapellet.



Den viktigaste bilden i vårt tillbedjanskapell är ett 2 meter högt glasmålningsfönster som visar Jesus, den uppståndne Kristus.

Glasfönster på natten, endast belysta från insidan

I Christines rum hänger en bild som visar Jesus som den upphöjde Herren på tronen.



Tillbedjanskapell



Tillbedjanskapell



I det stora rummet: Det stora glasfönstret till vänster.



I det stora rummet: ingången till Christines rum längst bak till vänster, barnsängen på väggen till höger. Det bör också finnas ett stort kors på denna vägg.



Rullstolsanpassad toalett



En väg stensattes för Christine så att hon enkelt kan ta sig till tillbedjanskapellet i sin rullstol.

<p><u>Vår thailändska adress:</u> Dr. Reiner Georg Hennig Christine Margarete Hennig 299 Moo 2 Muban Kaosamchan Tambon Lum Sum Amphoe Sai Yok Kanchanaburi 71150 Thailand Tel. (0066) - 34 - 585054 E-post: henniglumsum@yahoo.com Webbplats: www.hennig-lumsum-online.de</p>	<p>ดีออกเตอร์ ไรน่า จอจซ์ เฮ็นนิก คริสติน่า มาร์กาเรต เฮ็นนิก 299 หมู่. 2 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 โทร 034 - 585054</p>
<p><u>Bankuppgifter för donationer utan kvitto:</u></p> <p>Margarete Hennig Pax-Bank e. G. Köln BLZ 37060193 IBAN: DE16370601930036676019 BIC: GENODED1PAX</p> <p>Donationskvitton kan inte utfärdas för donationer som görs via detta konto.</p>	<p><u>Bankuppgifter för donationer som kräver ett tyskt donationskvitto:</u></p> <p>Missionsverein Lasst uns gehen e.V. Sparkasse Bamberg Konto 810 918 227 BLZ 770 500 00 IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227 BIC: BYLADEM1SKB Syfte: Missionärerna Hennig</p> <p><u>Var noga med att ange det!</u></p> <p>Som ideell organisation får Missionsverein utfärda kvitton på donationer som ger skattelättnader och gör det en gång om året.</p>
<p><u>Vårt bankkonto i Thailand:</u></p> <p>MR. REINER GEORG DR HENNIG AND MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG</p> <p>Konto nr.: 221-2-94827-9</p> <p>Filial: Kanchanaburi</p> <p>Bank: Kasikornbank</p>	<p><u>Vårt bankkonto i Thailand:</u></p> <p>MR. REINER GEORG DR HENNIG AND MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG</p> <p>เลขที่บัญชี 221-2-94827-9</p> <p>สาขา กาญจนบุรี ธนาคารกสิกรไทย</p>

Christine stöder behövande människor i Indien och Pakistan, vars ledare vi alla känner personligen. Hon har stöttat flera projekt i en liten by i Bangladesh och fortsätter att hjälpa till där. Vi planerar att besöka ledarparet där i mars 2024. 100 % av de donationer som Christine tar emot för dessa projekt når mottagarna, eftersom vi själva står för överföringsavgifter och administrationskostnader. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att mejla Christine på cmhennig23@yahoo.com

Detta nyhetsbrev färdigställdes den 2 december 2023.

Översatt med www.DeepL.com/Translator (gratis version)