

**Christine och Reiner Hennig**  
**Missionstjänst i provinsen Kanchanaburi**  
**Thailand**

**Nyhetsbrev 07 - 11 2022**

**Kära vänner,**

Tack för ert intresse, era böner och era gåvor.

Vi är nu i slutet av regnperioden, som fortfarande ger oss tropiska kraftiga regn då och då. Det är vanligtvis ganska varmt under dagen, men svalnar mer på natten.

## **Gud blev människa.**

**Genom Guds son skapades allting och genom honom blir allting upprätthållet.**

Vid julen firar hela kristendomen att Gud blev människa. Låt oss förstå lite vad detta innebär. Innan rymden och tiden och hela kosmos fanns i dem, fanns Gud. I Gud finns de tre personerna Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. Gud är kärlek, och därför lever dessa tre personer i fullkomlig, tillitsfull och frivillig kärlek till varandra. Gud Sonen är det perfekta uttrycket för Faderns väsen, genom vilken Gud skapade allting och som upprätthåller hela kosmos och allting i det genom sitt kraftfulla ord (Hebr. 1, 2 - 3). Sonen är alltså starkare och större än hela kosmos och allting i det, och allting, inklusive Satan och hans demoner, kan bara existera eftersom det bärs av Jesus.

Den värld som skapades av Gud anförtroddes åt änglarna som Gud gav friheten att leva i en kärleksfull relation med Gud eller oberoende av Gud. De valde att bli oberoende av Gud och orsakade därmed att de själva blev onda och själviska och att den värld som anförtrotts dem endast konsumerade det som ursprungligen gavs till den av Gud och därmed blev de slutligen förslavade under ruin, förfall och död. På så sätt blev världen, trots all den skönhet som fortfarande finns där, en mörk plats.

**Gud Sonen, bestämde sig för att bli människa för evigt.**

Gud Sonen valde att vara en människa i denna mörka värld, med alla de naturliga begränsningar som finns i den mänskliga existensen, men i ett förtroendefullt förhållande till Gud Fadern. I lydnad mot Gud Fadern gick han den väg av total förödmjukelse till den skamliga döden på korset. Och det var just på denna väg som

han tog på sig hela världens skuld och uppror och den förbannelse som vilar över den, och på så sätt öppnade han vägen för varje människa som accepterar detta att bli ett älskat Guds barn som får en ny natur, den gudomliga naturen. Gud Fadern uppväckte människan Jesus från de döda, gav henne ett underbart liv som aldrig kommer att ta slut och gav henne den allra högsta platsen och herraväldet över allt i universum.

### **Gud sonen valde att för alltid vara en organism, en kropp med alla som accepterar hans frälsning.**

Alla som förtröstar på Jesus, Guds Son, och på vad han har gjort för oss, har rätt att bli Guds älskade barn. Samtidigt ingår de i en evig gemenskap, som i sin helhet är Kristi brud och tillsammans med Jesus Kristus som huvud är Kristus (1 Kor 12:12). Målet med vårt liv som kristna är därför inte bara att vi ska få det bättre här på jorden, utan att vi tillsammans med Jesus får ära (Rom 8, 30) och att vi tillsammans med Jesus får herraväldet över hela kosmos (Rom 8, 17). I oss ska det för alla himmelska makter i all evighet bli tydligt hur stor, underbar och effektiv Guds nåd är. Denna gemenskap hålls inte samman av tvång, utan av kärlek, tillit och frivillig lydnad. Jesus själv gör allt i stor kärlek för att hans brud ska bli omhändertagen, vårdad och vacker (Ef 5, 25-32). Det är därför som han, som har fått all makt i himlen och på jorden, låter sin brud gå igenom lidande och nöd här på jorden, eftersom detta tillfälliga lidande, som bara varar under en relativt kort tid, i jämförelse medför ett mycket större mått av härlighet som kvarstår (2 Kor 4:17). Ett himmelskt perspektiv har öppnats för oss som är så mycket bredare och större än allt som rör oss här på jorden.

### **Jesus, Guds Son, har bestämt att avgörande saker endast kommer att ske genom hans kropp så snart den är redo.**

Om man läser Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, blir det tydligt att Jesus Kristus är herrarnas herre och kungarnas konung, men att det är en utvald skara kristna som är redo att bli upplockade och fångade till Gud, som då gör det möjligt för djävulen och hans änglar att kastas ut ur himlen och att Guds styre och hans Kristi auktoritet då blir fullt verksamma först i himlen. Detta sker inte genom ett kraftfullt ord från Gud, utan "de besegrade honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, och de älskade inte sitt liv intill döden." (Upp 12, 10-11) Och omedelbart innan Jesus återigen visar sig synligt på jorden står det: "Gud har tagit kungamakten ... och Lammets bröllop har kommit, och hans hustru har gjort sig redo ...". (Upp. 19, 6 - 8)

### **Men bruden som helhet är inte redo förrän idag, och därför råder död och förstörelse fortfarande i den här världen.**

Några dagar efter att Jesus hade stigit upp till himlen och lärjungarna fyllts med den

helige Ande kunde Petrus och Johannes förkunna för judarna som var samlade i templet i Jerusalem: Omvänd er och bli förlåten för era synder, så att Gud kan ge er friska tider och sända er Jesus från himlen. (Apg 3:19-20) Jesus själv förutsäger att hans återkomst från himlen kommer att ske omedelbart efter Jerusalems förstörelse. (Mt 24:29-32). Jerusalem förstördes år 70 e.Kr., men bruden var inte redo. Senare fanns det tillfällen då förväntningarna på Jesu synliga återkomst här på jorden vaknade till liv på nytt, men i stor utsträckning har kristendomen gjort sig hemmastadda här på jorden, men i stor utsträckning berörs de kristnas hjärtan inte längre av det himmelska perspektivet och längtan efter Jesu återkomst. Hela skapelsen längtar efter den så brådskande, eftersom den kommer att befrias från dödens och förgängelsens herravälde när Guds barns härlighet kommer att bli synlig för alla vid Jesu ankomst (Rom 8:20-23) — men vem mer berörs av den? Nästan 2000 år har ackumulerat en gigantisk mängd smärta, tårar och död - och så mycket kunde ha förhindrats om Bruden hade låtit Gud göra sig redo! Nu låter Gud domar dra över världen och förstör allt som hittills har gett oss trygghet. De är en inbjudan från Gud till oss att söka Gud som vår tillflykt, att inte fästa oss vid saker och människor i denna värld och att verkligen söka all den hjälp från Gud som Gud fortfarande erbjuder oss. Därför kan vi åtminstone ställa oss till Guds förfogande för hans syften och be om att Jesus ska komma tillbaka så snart som möjligt, eftersom vi helt enkelt inte längre klarar av det själva.

### **Ett sabbatsår**

Under de senaste månaderna har det blivit allt tydligare att vi båda är i behov av vila. Vi hade vår sista semester i Nederländerna i slutet av 2019. I bön kände vi att vi borde ta ett sabbatsår. Direktören för CTTM, vår kyrka, höll med om detta. Egentligen hade vi planerat att starta den under det kommande kalenderåret.

För att förlänga sitt arbetstillstånd var Reiner tvungen att få ett hälsointyg utfärdat på vårt distriktssjukhus den 21 november. Tyvärr var hans tillstånd den dagen sådant att sjukhuset omedelbart tog honom i förvar och transporterade honom till vårt stora provinssjukhus tidigt på eftermiddagen. Det visade sig att han hade ett antal blodproppar i blodet som måste behandlas akut med läkemedel för att undvika hjärtattack eller stroke. Reiner stannade på kliniken fram till den 24 november och från och med den 22 november var Christine med honom hela tiden. Vi hade båda svårt att sova på kliniken eftersom vi bodde i ett rum med 50 sängar och det var ofta en monitor som flöjtade eller ringde någonstans. Så vi vaknade varannan timme och väntade sedan ganska utmattade under dagen. Vi ansåg det nödvändigt att inleda vårt sabbatsår omedelbart efter att ha rådfrågat CTTM:s direktör. På det hela taget har Reiner blivit avsevärt svagare fysiskt till följd av den här erfarenheten.

Vi kommer förmodligen att tillbringa större delen av den i Thailand, eftersom vi inte har haft någon bostad i Tyskland på länge. I januari 2023 planerar vi att tillbringa

två veckors semester med vänner i Thailand. Annars vill vi vara tillgängliga för Gud så att han kan planera denna tid. I och med detta kommer stiftelsen och förlaget, såvitt vi kan se, inte att ha någon ytterligare verksamhet.

### **Mer om vår hälsa**

Sedan början av juli 2022 har Christine varit tvungen att gå till kliniken tio gånger. Först måste en allvarlig infektion i hennes högra underben övervinnas. Senare visade det sig att en av orsakerna till hennes nuvarande hälsoproblem var ett alltför högt blodtryck under många årtionden. Efter att infektionen i underbenet hade besegrats lyckades en läkare för första gången sänka Christines blodtryck permanent till normala nivåer med hjälp av nya mediciner. Detta fungerar mycket bra för henne, men att gå och stå har blivit allt svårare och är nu nästan omöjligt. Nu kan hon bara gå uppför trapporna till första våningen i vårt hus 2 på alla fyra. Att sitta vid datorn och administrera donationer och korrespondens är dock möjligt för henne utan problem.

Vi har varit tvungna att ta en av våra hankatter till Kanchanaburi fjorton gånger sedan början av juli för diagnos och behandling.

Vi kunde vanligtvis kombinera dessa resor till vår provinshuvudstad med veckoshopping för oss själva och andra. En sådan dag är vi alltså på väg från morgon till tidig, ibland sen eftermiddag. Oftast är vi dock så utmattade av dessa shoppingturer att vi är helt slut efteråt och inte kan åstadkomma mycket. På det hela taget måste vi erkänna att vår motståndskraft har minskat betydligt jämfört med tidigare.

### **Stöd till fattiga.**

Reiner hade tidigare låtit överföra sin pension till vårt konto hos ING. Vi hade ingen tillgång till kontot på sex veckor, trots att vi hade flera samtal med hjälpsamma kundrådgivare. Till slut var det enda alternativet att begära en ny PIN-kod per post, som vi kanske fick sex till åtta veckor senare, eftersom brev från Tyskland till oss nu tar ganska lång tid. Vi beslutade därför att säga upp kontot.

Denna tillfälliga ekonomiska brist och de ökade sjukhuskostnaderna för människor och djur ledde till att vi slutade med den regelbundna vården av de fattiga i vår by och dess omgivningar och endast hjälper till i akuta nödsituationer.

Den förvärrade ekonomiska krisen i västvärlden och i tredje världen leder å ena sidan till en enorm ökning av förfrågningar till Christine om donationer och å andra sidan till en minskning av donationer för behoven i Indien, Pakistan och Bangla Desh. Dessutom finns det extraordinära plötsliga extra bördor från vänner där. Denna situation är inte lätt att hantera. Vi är mycket tacksamma för alla donationer som fortfarande har gjorts tillgängliga för oss.

## **CTTM**

Reiner ledde två bönemöten för CTTM:s missionärer genom ZOOM och ett personligt möte. Gud hjälpte honom mycket. Vi är mycket tacksamma för stödet från CTTM:s kontor i detta. Vi är mycket tacksamma för stödet, förståelsen och uppskattningen från CTTM:s ledning i Reiners hälsokris och för att de svarade på vår begäran om det välbehövliga sabbatsåret.

## **Kyrkliga tjänster**

Förutom en gång i september kom inga gudstjänstbesökare till vår söndagsmessa. Då var vi två tillsammans med Gud. Under tiden är vi på Noël Church, som är en del av ett litet center för YWAM Thailand, var 14:e dag. På begäran av kyrkoledarna där växlar vi med att predika.

**Vi önskar er Guds beskydd och välsignelse och en mycket god advents- och jultid och sänder varma hälsningar från Lum Sum.**

**Ers**

*Christine und Reiner Hennig*

*Detta nyhetsbrev har färdigställts den 7. december 2022.*

## **Tillägg i efterhand**

I går, den 15 december 2022, fick vi av en advokat som arbetar för CTTM ett förlängt arbetstillstånd för Reiner som missionär i ett år. I dag fick vi förlängning av våra visa med ytterligare ett år av den behöriga myndigheten. Vår hälsa har inte försämrats under tiden. Vi är mycket tacksamma för detta.

<p><u>Vår thailändska adress:</u>  Dr. Reiner Georg Hennig  Christine Margarete Hennig  299 Moo 2  Muban Kaosamchan  Tambon Lum Sum  Amphoe Sai Yok  Kanchanaburi  71150  Thailand  Tel. ( 0066 ) - 34 - 585054  <b>Email: <a href="mailto:henniglumsum@yahoo.com">henniglumsum@yahoo.com</a></b>  <b>Webseite: <a href="http://www.hennig-lumsum-online.de">www.hennig-lumsum-online.de</a></b></p>	<p>ดีออกเตอร์ ไรน่า จอจซ์ เฮ็นนิก  คริสติน่า มาร์กาเรต เฮ็นนิก  299 หมู่. 2  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150  โทร 034 - 585054</p>
<p><b><u>Bankuppgifter för donationer utan kvitto:</u></b></p> <p>Margarete Hennig  Pax-Bank e. G. Köln  BLZ 37060193  IBAN: <b>DE16370601930036676019</b>  BIC: GENODED1PAX</p> <p><b>Donationskvitton kan inte utfärdas för donationer som görs via detta konto.</b></p>	<p><b><u>Bankuppgifter för donationer som kräver ett tyskt donationskvitto:</u></b></p> <p>Missionsverein Lasst uns gehen e.V.  Sparkasse Bamberg  Konto 810 918 227  BLZ 770 500 00  IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227  BIC: BYLADEM1SKB  <b>Syfte: Missionärerna Hennig</b></p> <p><b><u>Var noga med att ange det!</u></b></p> <p>Som ideell organisation får Missionsverein utfärda kvitton på donationer som ger skattelättnader och gör det en gång om året.</p>
<p><b><u>Vårt bankkonto i Thailand:</u></b></p> <p>MR. REINER GEORG DR HENNIG AND  MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG</p> <p>Konto nr.: 221-2-94827-9</p> <p>Filial: Kanchanaburi</p> <p>Bank: Kasikornbank</p>	<p><b><u>Vårt bankkonto i Thailand:</u></b></p> <p>MR. REINER GEORG DR HENNIG AND  MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG</p> <p>เลขที่บัญชี 221-2-94827-9</p> <p>สาขา กาญจนบุรี  ธนาคารกสิกรไทย</p>

Christine stöder behövande människor i Indien och Pakistan (vi känner de flesta av hennes ledare och många av dem personligen) och studenter i Nepal. Dessa donationer når 100 % av mottagarna, eftersom vi själva står för överföringskostnaderna och de administrativa kostnaderna. Christine svarar gärna på ytterligare frågor via e-post på [hennigcm23@gmail.com](mailto:hennigcm23@gmail.com).

*Detta nyhetsbrev har färdigställts den 7. december 2022.*

*Översatt med [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (gratis version)*