

# Christine och Reiner Hennig

## Missionstjänst i provinsen Kanchanaburi

### Thailand

Nyhetsbrev 01 - 04 2023

**Kära vänner,**

Tack för ert intresse, era böner och era gåvor. Sedan slutet av november har vi haft ett sabbatsår här, vilket vi använder för att fokusera mer på Gud och hans angelägenheter. Därför vill vi nu ge en kort interimrapport om vad som särskilt berör oss under denna tid.

Under tiden upplever vi den varmaste tiden på året här. Vi har upplevt dagar som till och med thailändarna tyckte var mycket varma och under vilka vi trots fläkten bara kunde ligga på sängen och läsa lite. Under tiden har det redan kommit de första kraftiga regnen, som gav oss en välkommen svalka däremellan. Vi förväntar oss regnperioden under de närmaste månaderna, då det kommer att regna ofta och temperaturerna kommer att bli mer uthärdliga.

#### **Vårt sabbatsår**

Efter Reiners sjukhusvistelse fram till den 24 november 2022 inledde vi vårt sabbatsår, under vilket vi skulle vila våra tjänster för vår organisation CTTM i ett år. Vi ville använda den här tiden till att vila och fokusera på Gud igen, och kände att vi borde tillbringa den här tiden i Thailand. Efter att vi hade skrivit och skickat vårt efterlängttade informationsbrev till våra vänner och fått förlängning av våra visum med ytterligare ett år, försåg vännerna oss med ett rullstolsanpassat rum som vi kunde renovera och utforma själva, och till vilket vi också kunde köpa en elektriskt driven vårdssäng till Christine. Vi kan använda detta rum så ofta vi vill. Det ligger på landsbygden i det gröna med en mycket vacker utsikt över dalen. Från vårt hus kan den där kvarteren nås med bil på knappt en timme. Vi har ingen dator där och det är ett utmärkt tillfälle att dra sig tillbaka och ha ostörd tid för oss själva och för Gud.

#### **Första resultat**

##### **1) Tillbedjan**

Vi kunde tillbringa två veckors semester i våra nya rum. Vissa saker blev mycket tydliga för oss: "Timmen kommer, och är redan nu, för de sanna tillbedjarna att dyrka Gud i ande och sanning. Och Fadern söker också dem som dyrkar honom på detta sätt... Gud är ande, och de som dyrkar honom måste dyrka honom i ande och sanning." (Johannes 4:23 och 24) Vi måste ta oss tid att se på Gud och hans väsen och dyrka honom för den han är, prisa honom för det han har gjort och gör, och tacka honom för allt han har gett och ger oss.

## **2) Ta Gud på allvar**

Vi lever i en situation där fokus ligger på människan och hennes välbefinnande och mål. Gud är välkommen när han bidrar till vårt välbefinnande, men ord om Guds dom tas knappast på allvar. Att till exempel de uppskattningsvis 100 000 oskyldiga barn som varje år dödas i livmodern i Tyskland, och som under årtiondenas lopp har ackumulerats till uppskattningsvis 5 miljoner dödsfall, leder till en dom från Gud spelar praktiskt taget ingen roll i dagens tänkande. Till och med i frågan om hur sexualitet ska tänkas och levas anses människans känslor vara ett avgörande kriterium i dag, medan Guds syn på detta i stort sett ses som irrelevant. Respekten för den levande Guden, från vilken allt kommer, som upprätthåller allt i tillvaron, mot vilken allt löper och inför vilken alla som domare kommer att få stå till svars, har till stor del gått förlorad, även i de kristna församlingar som vi känner till. När vi sjunger lovsånger i gudstjänsten, handlar det då först och främst om vår sinnesstämning, eller handlar det om att ge den allsmäktige Guden den ära han förtjänar? Hur viktig är Gud egentligen för oss när vi gör saker för honom? Vill vi att Gud ska välsigna det vi gör, eller är vi verkligen redo att erkänna Jesus som Herre och göra det som han verkligen vill att vi ska göra? Om det vi gör för Gud är viktigare för oss än Gud själv är det något som är fundamentalt fel. Gud måste vara viktigare för oss än alla våra relationer, än allt vi har och allt vi tänker göra. 1945 kapitulerade Japan. Under några år var landet sedan extremt öppet för evangeliet. Hur många kristna var då villiga att ge upp sitt eget program för att sändas som missionärer till detta före detta fiendeland? Några år senare var den stora öppenheten över igen, och nu är Japan återigen ett mycket svårt missionsfält: hur många möjligheter missades inte för att de kristna inte var villiga att svara på Guds ibland mycket tysta förfrågningar! Vi har ett brådskande behov av tider då vi är villiga att släppa allt och vara där för Gud utan syfte.

## **3) Ta emot från Gud**

Vi måste överväga på vilken hjälp Gud har i beredskap för oss nu, så att vi kan leva ordentligt som hans tjänare och på ett sätt som verkligen behagar honom. Vi måste acceptera att Jesus Kristus gjordes för oss till vishet, rättfärdighet, helgelse och frälsning (1 Kor 1:30) och att Guds kärlek har gjutits in i våra hjärtan genom den helige Ande som har givits till oss. (Rom. 5,5) Faran är så stor att vi i stället försöker leva vår kristendom genom egna ansträngningar och därmed i slutändan bara producerar en otillräcklig kopia av det som Gud faktiskt vill ge.

## **4) Titta på det som återstår**

Vi måste se på vårt eviga liv och på de andra Guds välsignelser som Jesus redan har förvärvat åt oss, men som kommer att bli synliga först i framtiden. Dessa inkluderar evig nära gemenskap med Gud Fadern, det faktum att vi genom Jesus redan har fått härlighet tillsammans med Jesus (Rom. 8, 30) och att vi redan sitter tillsammans med Jesus på hans tron i himlen (Ef. 2, 6). I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, blir det tydligt hur viktiga de heligas böner är redan nu för det Gud vill göra. Jesus gick till Fadern för att bereda en bostad åt alla sina lärjungar.

(Joh. 14, 2 - 3) Vårt liv här på jorden är alltså i ett mycket bredare, större och bättre sammanhang än bara vårt jordiska liv här. Vårt liv här på jorden är en plats där vi kan lära oss att lita på Gud och att använda allt som Gud erbjuder oss som hjälp. Således övar vi oss i att gå med Gud hela vägen genom tjockt och tunt, i tillit till Gud. Men vi går mot en framtid full av ljus, liv, kärlek och härlighet. Vi lär oss att släppa allting här på jorden och att få Guds fullhet just i detta. Så vi går med glädje mot den dag då vi kommer att lämna vårt jordiska liv och äntligen få se allt det vi har trott på. Vi behöver den helige Ande för att djupt forma våra liv genom det hopp som är vårt som kristna.

Sånger med evighetsperspektiv har blivit mycket viktiga för oss. Vi uppskattar mycket sånger av Simon Khorolskiy, en sångare från USA som kommer från ryska föräldrar och sjunger på ryska. Vi upptäckte honom på Youtube på internet.

## **5) Praktiska steg**

**a)** Vi har för avsikt att ta steget ut ur den dagliga verksamheten mellan varje arbetsdag och vara där för Gud och dyrka honom.

**b)** Vi planerar att dra oss tillbaka till våra nya lokaler cirka en vecka i månaden för att vila och fokusera på Gud.

**c)** Vi har tagit över vår webbplats, som tidigare sponsrades av någon annan. Vi måste sätta upp den igen, så den är inte i ordning för tillfället. Vi planerar att införliva den kristna förkunnelsen starkare där. Vi planerar att skriva artiklar som är så korta och begripliga som möjligt, och å andra sidan att komma med mer detaljerade och djupgående förklaringar om varje ämne.

**d)** I all vår egen planering vill vi i grunden vara redo för allt som Gud önskar för våra liv, även om det sker på okonventionella sätt, och det är just därför som vi vill vara mycket öppna, särskilt under vårt sabbatsår. Vi är mycket beroende av Guds ledning, insikt och styrka i detta. Vi räknar med att utmaningarna från Gud kommer att bli större och större i framtiden och att de kommer att verka mer och mer omöjliga, men att Gud kommer att ge oss allt vi behöver för våra uppdrag och mer än tillräckligt för vårt liv.

## **Stöd till fattiga**

Vi fortsätter att stödja fattiga i vår by och dess omgivning, men i mindre utsträckning än tidigare. Vidarebefordran av donationer till Indien, Pakistan och Bangla Desh fortsätter också. Den globala ekonomiska krisen innebär dock att en del av våra givare inte längre kan skicka något till oss på grund av de ökade budgetkostnaderna. Christine kan därför inte uppfylla många ytterligare förfrågningar om hjälp. Christine var tvungen att föra långa samtal med många av mottagarna. De massiva prisökningarna i tredje världen gör det allt svårare för många fattiga människor att överleva. I Pakistan har mjölet blivit så dyrt att de fattiga i landet inte längre har råd med det. Detta mjöl används i hushållet för att göra brödflingor, som är en av de viktigaste baslivsmedlen. Regeringen organiserade gratis utdelning av mjöl till de fattiga. Ett antal fattiga människor har

dock inte överlevt att stå i kö i temperaturer långt över 40 °C.

### **För vår hälsa**

Det tycks som om den fysiska styrkan hos oss båda har minskat under den senaste tiden, hos Christine mer än hos Reiner, men att vårt tillstånd i övrigt är någorlunda stabilt. Mentalt verkar vi dock ha blivit starkare, och vi har båda aldrig varit så fria i våra liv som nu.

### **Gudstjänster**

**Vi önskar er Guds beskydd och välsignelse och sänder varma hälsningar från Lum Sum.**

**Ers**

*Christine und Reiner Hennig*

*Detta nyhetsbrev har färdigställts den 30. April 2023.*

### **Tillägg i efterhand**

I går, den 15 december 2022, fick vi av en advokat som arbetar för CTTM ett förlängt arbetstillstånd för Reiner som missionär i ett år. I dag fick vi förlängning av våra visa med ytterligare ett år av den behöriga myndigheten. Vår hälsa har inte försämrats under tiden. Vi är mycket tacksamma för detta.

<p><u>Vår thailändska adress:</u>  Dr. Reiner Georg Hennig  Christine Margarete Hennig  299 Moo 2  Muban Kaosamchan  Tambon Lum Sum  Amphoe Sai Yok  Kanchanaburi  71150  Thailand  Tel. ( 0066 ) - 34 - 585054  <b>Email: <a href="mailto:henniglumsum@yahoo.com">henniglumsum@yahoo.com</a></b>  <b>Webseite: <a href="http://www.hennig-lumsum-online.de">www.hennig-lumsum-online.de</a></b></p>	<p>ดีออกเตอร์ ไรน่า จอจซ์ เฮ็นนิก  คริสติน่า มาร์กาเรต เฮ็นนิก  299 หมู่. 2  ตำบลลุ่มสุม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150  โทร 034 - 585054</p>
<p><b><u>Bankuppgifter för donationer utan kvitto:</u></b></p> <p>Margarete Hennig  Pax-Bank e. G. Köln  BLZ 37060193  IBAN: <b>DE16370601930036676019</b>  BIC: GENODED1PAX</p> <p><b>Donationskvitton kan inte utfärdas för donationer som görs via detta konto.</b></p>	<p><b><u>Bankuppgifter för donationer som kräver ett tyskt donationskvitto:</u></b></p> <p>Missionsverein Lasst uns gehen e.V.  Sparkasse Bamberg  Konto 810 918 227  BLZ 770 500 00  IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227  BIC: BYLADEM1SKB  <b>Syfte: Missionärerna Hennig</b></p> <p><b><u>Var noga med att ange det!</u></b></p> <p>Som ideell organisation får Missionsverein utfärda kvitton på donationer som ger skattelättnader och gör det en gång om året.</p>
<p><b><u>Vårt bankkonto i Thailand:</u></b></p> <p>MR. REINER GEORG DR HENNIG AND  MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG</p> <p>Konto nr.: 221-2-94827-9</p> <p>Filial: Kanchanaburi</p> <p>Bank: Kasikornbank</p>	<p><b><u>Vårt bankkonto i Thailand:</u></b></p> <p>MR. REINER GEORG DR HENNIG AND  MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG</p> <p>เลขที่บัญชี 221-2-94827-9</p> <p>สาขา กาญจนบุรี  ธนาคารกสิกรไทย</p>

Christine stöder behövande människor i Indien och Pakistan (vi känner de flesta av hennes ledare och många av dem personligen) och studenter i Nepal. Dessa donationer når 100 % av mottagarna, eftersom vi själva står för överföringskostnaderna och de administrativa kostnaderna. Christine svarar gärna på ytterligare frågor via e-post på [hennigcm23@gmail.com](mailto:hennigcm23@gmail.com).

Översatt med [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (gratis version)